

'Calvinisme en filosofie' lijkt geen gelukkige combinatie. Laat de calvinistische leer van de allesdoortrekkende zonde wel ruimte voor beoefening van de wijsbegeerte? Toch bestaat er tot op de dag van vandaag een respectabele school van filosofen die teruggrijpen op zowel Aurelius Augustinus als Johannes Calvijn. Dit boek laat u op een heldere, toegankelijke manier kennismaken met deze denkers.

Bas Hengstmengel laat zien hoe de gereformeerde wijsgerige beweging zich heeft ontwikkeld binnen de christelijke filosofie. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan het (neo)thomistische denken dat vooral bij rooms-katholieke filosofen navolging vond. Hij begint bij Augustinus en trekt de lijn door naar denkers als Thomas van Aquino, Duns Scotus, Luther, Calvijn, Kuyper, Bavinck, Dooyeweerd en Plantinga. Wat zijn hun overeenkomsten en verschillen?

Aan het eind van het boek wordt de christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn gepresenteerd als 'denken met het hart'.

Bas Hengstmengel is filosoof, jurist en psycholoog en werkt als jurist/beleidsmedewerker.

Denken met het hart

Bas Hengstmengel



Denken met het hart

Christelijke filosofie in de traditie van
Augustinus en Calvijn

Bas Hengstmengel



Buijten & Schipperheijn Motief

ISBN 978-90-5881-671 9



9 789058 818331

